

Cecilie

- Har du hørt at Vera Elisabeth er begyndt at se Torben igen?

Anna og Marie sad i Maries dagligstue, med te og glutenfrie muffins, og havde deres ugentlige venindedag.

- Virkelig?
- Ja! David så dem på en cafe i går, han sagde at de så ud til at hygge sig gevaldigt sammen
- Det var da dejligt for dem
- Ja ikke sandt, men jeg havde jo også haft fat i Vera Elisabeth og sagt at nu måtte hun altså tage sig sammen og slå en streg over det med Julie. Herregud! Et enkelt sidespring, hvad betyder det?
- Hvad sagde hun til det?
- Hun kviede sig lidt ved det, men ærligt talt! Vi bliver jo ikke yngre vel? Og Vera Elisabeth var sgu ikke nogen fangst fra starten! Kan man så fortænke Torben i at spise ude engang imellem?
- Nja, måske. De har jo været sammen længe efterhånden
- Netop! Altså man må være indstillet på lidt udenoms når man har været sammen så mange år
- Hvordan med dig og David?

Anna stirrer ned i sin te mens hun venter på svaret

- Jamen altså, David har jo så travlt så travlt med sin loge og så er han begyndt på squash igen.
- Det var da dejligt for ham
- Ja så sandelig da også for mig! Det er nemlig om torsdagen some ellers var vores faste dag, men nu er han for træt når han kommer hjem.
- Og det har du ikke noget imod?
- Nej nej, nej nej! Så har jeg mere tid til mig selv og min salsa

Marie blinker og Anna ser væk

- Hvordan går det så med dig Anna? Du er jo alene og slipper for alt det vrøvl med mændene, det må da være skønt at være single. Fortæl nu!
- Jo altså jeg...
- KING! Kan du SÅ komme ned fra den vindueskarm! Altså den hund! Nå hvad er der så med dig, ja for vi andre må jo ligesom leve gennem dig ikke sandt.

Marie griner

- Jo, altså jeg har mødt en
- Ej hvor godt! Ser han godt ud, er det en vi kender?
- Altså det...
- Tjener han mange penge? Man kan sige meget om David og han er ved gud ikke så lækker som han har været, men han tjener kassen!
- Han er gift
- Hvem er gift?

Cecilie

- Ham jeg er begyndt at se.
- ER HAN GIFT! Helt ærligt Anna DET havde jeg ikke ventet af dig!
- Har du ikke lige talt om, at det at have en affære er naturligt og noget acceptabelt?
- Det er da noget helt andet! Julie var jo en ung studine og et frisk pust, mens du...
- Ja! Hvad med mig? Kom så med det!

Anna skubber til teen så den skulper ud på bordet, hun tager en serviet og tørre op mens hund tager en dyb indånding.

- hvad er der så frygteligt ved at jeg ser en gift mand?
- Det må du da kunne se! Hvis du, i din alder, kan gå og stjæle en gift mand, hvor er vi så henne? Det er bare SÅ illoyalt overfor dine medsøstre, tænk på hende det går ud over, hvad med hende?
- Der er måske en grund til at han søger andre græsgange.
- Vås! Se på David! Hvad mangler han? Har han måske ikke alt herhjemme?
- Du mener virkelig at du giver David alt det han har brug for?
- Ja, selvfølgelig!
- Hvad så med torsdagene? Undrer det dig ikke at han er så meget i logen og at han er begyndt til squash igen? Tror du virkelig at det bare er det han laver, at han ikke mangler noget, som han får ved siden af når han siger han går i logen.
- David elsker mig! Han har ikke brug for andre end mig! Han er ikke ligesom Torben og hans lille dulle!

De har rejst sig op begge to, med håndfladerne presset mod bordpladen på hver sin side af bordet står de. Begge har de lænet sig fremover og teen og de glutenfrie muffins står glemte på bordet

- Hold kæft hvor er du naiv!

King hoppede hen over græsset med den lyserøde frisbee der næsten var større end hunden. Marie så på dyret, bøjede sig ned og tog frisbee`en. Hun rettede sig op, så ud i haven, tog sigte mod et træ langt ude til højre og kastede. Den lyserøde frisbee fløj i en elegant bue hen i blomsterbedet to meter til venstre for hende. Mens King kæmpede for at frisbee`en ud af blomsterne gik Maries tanker tilbage til dagen før. Hvor er du dog naiv havde Anna sagt, bare fordi hun havde et godt ægteskab, for det havde hun jo, det var hun sikker på. David var alt for fint et menneske til at gå fra hende og hendes lille flirt med John fra salsaholdet tog David sig ikke af, hvis han overhovedet vidste det. Anna ville også indse det inden de sås næste gang, at David var noget særligt og at Anna var helt gal på den. Hendes gifte elsker var sikkert også skredet til den tid, så kunne hun være den der trøstede og gav gode råd og alt ville være som før. King kom tilbage, den stod logrende og ventede på næste kast.