

## Cecilie

Motorcyklen drønede ind gennem porten og gruset sprøjtede til alle sider da den unge mand bremsede op i gården. August så med afsky på det larmende transportmiddel, han havde aldrig forliget sig med al den motoriserede transport. Næh heste, det vidste man da hvad var. Han gik hen for at se nærmere på den fremmede. En rigtig laps! August fnøs, sikkert en af disse ansvarsløse daglejer typer som ikke kender noget til ærligt arbejde.

Aslan steg af sin Kawazaki og så sig om, jo det kunne godt blive et fedt sted det her, et sted hvor han kunne komme væk fra alt det lort han var kommet ind i hjemme i byen. Måske kunne han blive en af de der bonderøven typer der er selvforsynende og sælger deres ukrudt til NoMa. Ja eller han kunne indrette laden til gildesal og blive det ny in sted for halballer. Men han kunne jo også lave et fedt gamer sted med ugelange LAN parties, her var jo fibernet og det hele.

August stod og betragtede manden foran sig, så hvordan hans mine skiftede frem og tilbage. Jo han var helt bestemt en flygtig type ham her. Han tænkte lidt, så rakte han hånden ud og klappede manden på skulderen.

Aslan for sammen, hvad fanden var det! Noget koldt havde ramt hans skulder, her midt i den solfyldte gårdplads. Han snurrede rundt, men så intet.

August stirrede overrasket på sin hånd, han havde følt det, følt skulderen under sin hånd. Det var mange år siden han havde mærket noget mod sin hud. Hvorfor lige nu og hvorfor lige ham? Han rømmede sig, stemmen var rusten efter hundrede års tavshed.

- Goddag Hr.

Aslan for sammen ved lyden af den sprukne stemme

-Hey er der nogen?

- De kan ikke se mig, men de følte vist min hånd på Deres skulder før
- Hva` fa`n spøger det eller hva`?
- Jeg spøger ikke, De kan jo selv se dem omkring, jeg er her ikke i kød, men i ånd. August Nielsen, karl her på gården indtil 1867
- Cool! Jeg taler med et ægte spøgelse!
- Er De den nye ejer?
- Ja jeg fik nøglerne i går
- Og hvad er Deres planer med gården?
- Tja, det ved jeg sgu ikke rigtig endnu, men hvis du er her fast, så kunne jeg jo lave en turistattraktion!
- Hvad behager?
- Ja altså, kom og tal med et spøgelse, sov en nat i spøgelseshuset, den slags.
- I guder! Hvilken frygtelig tanke, godt Agnete ikke skal være vidne til dette
- Agnete?
- Agnete ja, datteren på gården
- Din kæreste?
- Gud fri mig, nej! Jeg er jo kun en fattig karl, nej hun fik sønnen på nabogården da han kom hjem fra krigen, ja sønnen her kom ikke hjem så gårdene blev slået sammen og her blev aftægt til Agnetes forældre. Og jeg passer på det hele for Agnetes skyld.
- Hm, det kunne nu ellers være fedt med et spøgelsestema.
- Har De ingen forstand på landbrug?
- Nej! Jeg er vokset op på stenbroen du! Men jeg har da set bonderøven på TV.
- TV? Det kender jeg ikke noget til. Men måske er det derfor De kan høre mig, fordi jeg kan lære Dem at passe gården og ære Agnetes minde.
- Ellers tak! Så vil folk da tro at jeg er blevet tosset hvis jeg tager ved lære af et spøgelse.